



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 9 maart 2025

1^e zondag van de 40 dagentijd

De kerkenraad groet u allen...

voorganger: Pastor Gonny Loman
organist/pianist: Ina Terpstra
m.m.v.: de cantorij o.l.v. Coby Moens
lector: Henny van Minnen

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor **Veertigdagencollecte Kerk in Actie – China**. In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale en geestelijke begeleiding, en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen cursussen Engels of computervaardigheden volgen, en krijgen ze hulp om hun positie te versterken.

De tweede collecte is bestemd voor **de kerk**.

UIT DE GEMEENTE

- Het is niet bij ons bekend of er gemeenteleden in het ziekenhuis zijn opgenomen.

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

Samen · Vieren · Ontmoeten

Nu we als gemeente vacant zijn, is het extra belangrijk dat we met elkaar in verbinding blijven. Als u ernstig ziek bent, voor een opname naar het ziekenhuis moet of u weet dit van iemand anders uit de gemeente, licht dan uw wijkteam in (zie gele adressenlijst). Daarnaast kunt u vragen om plaatsing van een berichtje in de Zondagsbrief, door een mail te sturen naar de redactie: drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl

Uitleg schikking 40 dagentijd. Thema “levensweg”

De schikking is weer een opbouwschikking. Dat wil zeggen dat deze elke zondag verder uitgebreid wordt.

We zien een trap bekleed met een wit kleed. De treden zijn de zondagen naar Pasen toe.

Iedere zondag wordt er iets op een trede gelegd dat past bij de lezing van de kinder- en van de “volwassenen”-dienst. Zo volgen we met elkaar de weg die Jezus gaat.

1^e zondag 40 dagentijd – 9 maart 2025

*Lezing voor de kinderen Lucas 4: 1-13, Verzoeking in de woestijn.
(Wie is de baas?)*

Lezing dienst: Psalm 121 en Jesaja 58: 1-12 {vasten in veelvoud}

De komende 40 dagen is het vastentijd. Lucas vertelt over Jezus in de woestijn die 40 dagen niet eet en zich niet laat verleiden door het kwaad. De lezing van Jesaja gaat over de zin van vasten. Vasten is meer dan niet eten. Het is bewustwording, delen wat je hebt en zo met elkaar voor een betere wereld zorgen. Wanneer je zo probeert te leven zal God je geven wat je nodig hebt zoals we ook horen in Psalm 121.

Daarom hebben we voor deze eerste zondag een paarse loper neergelegd: de kleur van bezinning en voorbereiding. De trouw van God zien we in de hederen en de soberheid van het vasten is aangegeven door het mandje brood, zoals we dat ook eten bij de sobere maaltijden.

De kinderen zetten er een cactus bij, het symbool van de woestijn.

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN

- Om de dienst online te volgen, klikt u op: [Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk](#)
- Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl
- De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk of klikken op: [liturgie van deze zondag](#)
- U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>> QRcode te scannen.



MEEDOEN AAN DE COLLECTES

U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: [Bijdragen aan de collecte](#)

Als u **APPOSTEL** installeert op uw smartphone of tablet kunt u via deze app bijdragen. Handleiding: [installatie appostel](#)

De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

AGENDA

SOBERE MAALTIJDEN

Zoals u al in de Op Weg (en mogelijk ook in de Ontmoetingskerk App) hebt kunnen lezen, worden er in de 40-dagentijd weer sobere maaltijden gehouden en wel op 13, 20 en 27 maart en 3 april. De aanvang is 18.00 uur.

In de app hebben diverse mensen zich al opgegeven, maar opgeven kan ook door uw naam te zetten op de intekelijsten, die op zondag na de dienst klaarliggen in de foyer. U bent van harte uitgenodigd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te gaan zitten.